

Vertellen

Leerling gezocht

Handelingen 1:15-26

12 mei 2024

Vertelling 4-7 jaar

Een nieuwe leerling

Helemaal in het begin, toen Jezus net begon met vertellen over het Koninkrijk van God, koos hij twaalf leerlingen. Heb je wel eens gehoord van de leerlingen van Jezus? Ze heten Simon Petrus, Jakobus, Johannes, Andreas, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Tomas, Jakobus, Taddéüs, Simon en Judas. Jezus heeft hen geroepen. Zij zijn met hem meegegaan. Ze hebben alles met Jezus meegemaakt: Jezus' doop in de woestijn én Jezus' hemelvaart.

Nu is Jezus niet meer bij zijn leerlingen en het zijn ook geen twaalf leerlingen meer. Het zijn er elf. Judas is doodgegaan. Maar Petrus weet hoe het verder moet. Er moet een nieuwe leerling worden gekozen. Iemand moet de plek van Judas innemen. Petrus kijkt om zich heen. Er zijn veel mensen. Het zijn er wel honderdtwintig. Al deze mensen hebben Jezus gevolgd. Wie kan nu de nieuwe leerling worden? Wie wil vertellen over het koninkrijk van God? Wie wil het verhaal van Jezus vertellen? Wie heeft alles meegemaakt? Wie was er bij de doop én bij de hemelvaart?

De elf leerlingen kijken om zich heen. Ze kunnen twee mensen bedenken: Mattias en Josef Barsabbas. Maar wie van de twee moet het worden? Petrus bidt tot God. Alle mensen bidden met hem mee: 'Goede God, U weet wie wij zijn. U ziet ons hart. Wijs aan wie de nieuwe leerling is. Wijs aan wie U kiest. Amen.' Dan komen Mattias en Josef Barsabbas naar voren. Ze trekken een lot. Het lot wijst Mattias aan. Nu zijn er weer twaalf leerlingen. Mattias hoort erbij.

Machteld Touwen



Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: In het verhaal van vandaag wordt een nieuwe leerling van Jezus gekozen. Hoe gaat dat? Wat moet een leerling van Jezus kunnen? Wanneer ben je een leerling van Jezus?



Creatief: Alle kinderen krijgen een tekenvel. In het midden van het vel tekenen de kinderen Jezus. Daarna moeten de kinderen steeds kiezen wat ze bij Jezus willen tekenen. Geef ze steeds twee opties. Bijvoorbeeld: rijke mensen of arme mensen / op een berg of in de woestijn / alleen of met leerlingen. Kijk aan het eind samen naar de tekeningen. Hoe hebben de kinderen hun keuze gemaakt?



Zingen: Luister samen naar het lied 'Kinderen van de Vader' van Rikkert Zuiderveld. Welke dingen worden in dit lied genoemd die passen bij het volgen van Jezus? Laat de kinderen het uitbeelden.